

Verbreding in L&T of hoe je een veerkrachtig bedrijf kan overlaten aan de volgende generatie.

Keuze voor een bijzonder runderras

‘In '89 hebben wij de boerderij van mijn vader overgenomen’, vertelt Dirk. ‘Hij was halftijds bankdirecteur en halftijds boer, met zo'n 25 koeien, wat varkens en akkerbouw. Wij zijn verder gegaan met de akkerbouw en de koeien.’ Dirk en Ann kozen van bij het begin resoluut voor lokale landbouw: ‘Waar de boerderijen in de streek evolueerden naar witblauwe dikbilkoeien, zijn wij teruggegaan naar de dubbeldoelkoeien, een lokaal en robuust ras van Vlaams-Brabant.’ Deze dieren zijn met uitsterven bedreigd, daarom krijgen boeren die dit ras in stand houden een premie van Europa. ‘In Hageland en Pajottenland vind je nog maar een vijftiental boeren die dit ras houden’, aldus Dirk. ‘Voor onze dieren hebben we dan ook de erkenning als 'streekproduct.be' aangevraagd en gekregen.’

Opstart van een coöperatie en een hoevewinkel

De koeien leveren kwalitatieve vlees- en melkproducten die ze zoveel mogelijk lokaal verkopen. Via een boerencoöperatie leveren ze al twaalf jaar vlees aan o.a. Voedselteams. Gemiddeld slachten ze één rund per maand. Op de boerderij hebben ze ook een melkautomaat en verkopen ze ijs van eigen melk, vlees van de dubbeldoelkoeien en een aantal streekproducten. ‘Met de hoevewinkel ben ik in 2008 begonnen’, vertelt Ann. ‘Op vrijdag en zaterdag verkoop ik hier naast eigen producten ook biologisch gebak van de sociale werkplaats waar ik deeltijds begeleider ben. Verder verkoop ik zuivel, wijn, bloem, lokaal hoevebier, koolzaadproducten, ... allemaal gemaakt door collega-boeren.

De band producent – consument nog versterken

Met de steun van De Landgenoten gaan Dirk & Ann een jonge bioboomgaard uitbaten. Het gaat nog wel even duren vooraleer de bomen echt veel vruchten dragen, maar Ann zit al boordevol ideeën: ‘Samen fruit plukken of sap persen, picknicken onder de bomen, ... Het kan allemaal!’

Toekomstperspectief

Sinds kort is Thijs, de oudste zoon van vier kinderen, mee in het bedrijf gestapt. ‘Ik heb landbouw gestudeerd aan de hogeschool in Geel’, vertelt hij. ‘Melkvee is echt helemaal mijn ding. De bedoeling is dat ik mij met de dieren ga bezighouden zodat mijn ouders zich wat meer kunnen toelagen op de akkers en de boomgaard

‘Hier in de streek, waar je op hele vruchtbare landbouwgrond zit, is de druk op beschikbare grond enorm gestegen. Als er ergens een stuk vrij komt worden er bedragen gegeven dat je denkt... daar kan je nooit iets op verdienen’, vindt Ann. ‘We willen wel zelf grond kopen, maar alleen als het voor een eerlijke prijs is. Anders stap je mee in een spiraal zonder einde: je koopt de grond te duur, je verdient er niets op waardoor de volgende generatie – jouw kinderen – die ook weer duur moet overkopen, er niets op verdienen, en ga zo maar door... Wij willen een veerkrachtig bedrijf overlaten aan onze kinderen.’

Meer info:

- Hoeve in de Zon: www.hoeve-indezoon.be
- De Landgenoten: www.delandgenoten.be